

”Andlig starr” kan leda till total blindhet

Min första kontakt med den s.k. ”Toronto-välsignelsen” skedde i mitten av 1990-talet i Stockholm. Mötet arrangerades av Stockholm Vineyard och hölls i en restaurang vid Mälarens strand. Där berättades om den väckelse som startat i Toronto, Canada. I väckelsen sades det att Herren mötte sitt folk **på ett nytt sätt** genom Den Helige Andes beröring. Anden kunde komma och manifesteras sig på olika sätt; genom gråt, skratt, ryckningar och skakningar etc. Plötsligt ställde sig en ung man upp i mötet. Utan att ge ifrån sig ett enda ljud så började han utföra konstiga rörelser, där han stod vid ett bord, en bit ifrån oss. Det var ett piruettliknande agerande men han rörde bara överkroppen, sina armar och händer. Det såg lustigt ut.

Vi följde skeendet där genom kristen massmedia och jag kunde se att ”Toronto-välsignelsen” växte i Sverige. Mötena i Stockholm blev större och samlade mer folk än tidigare. Därför beslöt Stockholm Vineyard att hyra en stor lokal i ett industriområde i Sundbyberg.



Personlig kris i mitten av 1990-talet

Under den här tiden hamnade jag personligen i en svår kris. Det företag som jag var VD och delägare i hade försatts i konkurs. Orsaken som ledde fram till detta var att jag gjorde ett antal felaktiga beslut och åtgärder. Misslyckandet var totalt. Bolagets anställda, aktieägarna, kreditgivarna, hyresvärderna och leverantörerna och andra som hade litat på mig hade svikits. Många miste sina jobb och en hel del företag, ägarna och staten förlorade pengar genom min brist på gott ledarskap. Det var bittert att inte kunna uppfylla gjorda åtaganden. Nu fick vi, jag och min hustru, rannsaka våra njurar och hjärtan. Ja vi fick ödmjuka oss inför Herren. Det var mycken gråt och förtvivlan under den här tiden, i vår ensamhet.

När vi förstod vår situation och såg vår stora synd och brist, ångrade vi oss och bad om förlåtelse. Vi fick omvända oss från vårt felaktiga sätt att tänka och agera.



Mycket slokörade tog vi vår tillflykt till de långa mötena som hölls i Sundbyberg. Tillsammans med några vänner fann vi där vår hemvist och i lokalen fick vi undervisning, tog emot förbön och fick ligga på bönemattorna för att bli fyllda av ”kraft”. Själva upplevde vi många spektakulära saker som skakningar, skratt och konstiga djurliknande beteenden. Under den här tiden kom aldrig tanken till mig om att det kunde vara något gale i detta. Aldrig kom jag på aldrig på tanken att checka upp det som hände och sades mot bibelordet. Jag hade förlorat förmågan att se klart. Så här i efterhand förstår jag att mina andliga sinnen blivit illa tilltygade. Mina inre ögon hade grumlats, jag hade fått ”andlig starr”.

Jesus öppnade ögon och sinnen på sina lärjungar

När Jesus mötte Emmausvandrarna, efter sin uppståndelse, så kände de inte igen honom, se Luk 24:16:

”Men deras ögon var slutna, så att de inte kände igen honom.”

I samma kapitel gör Jesus något mycket viktigt med lärjungarna, han öppnade deras sinnen så att förstod skrifterna:

”45 Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.”

För att förstå den andliga principen om hur andlig blindhet fungerar, hur vanlig och hur allvarlig den är, så måste vi lära oss att hitta rätt botemedel för sjukdomen. Låt oss ta hjälp av vad svensk sjukvård har att säga om ögonsjukdomen ”grå starr”;

Så här definieras ”grå starr” på Västra Götalandsregionens hemsida:

”Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins, som sitter bakom regnbågshinnan, blir grumlig och man får sämre syn. Sjukdomen är vanligast hos personer över 65 år, men det är inte helt känt varför man får den när man blir äldre.

Om man får den när man är yngre kan det till exempel bero på långvarig behandling med kortison, skador på ögat, för mycket ultraviolett ljus av solen eller sjukdomar som till exempel diabetes eller regnbågshinneinflammation.

För en del blir synen sämre på några månader, men för andra kan det ta flera år. Man brukar få grå starr på båda ögonen samtidigt, men synen försämras ofta i olika takt.”





Vanliga symtom på gråstarr är att man ...

- * får sämre och suddigare syn
- * behöver mer ljus för att se
- * ser omvärlden i smutsgula nyanser
- * lätt bländas
- * ser dubbelt

”Jag ser något men jag ser ändå inte vad det är”

Vid ett möte för några år sedan, i en kyrka på västgötaslätten, kom en kvinna fram till mig och min fru. För en tid sedan hade hon sett en syn över oss. Under mötet kom synen tillbaka. Därför frågade hon om kunde få dela den med oss. Hon såg att ”törnen växte runt omkring oss där vi vandrade”.

Vid det här tillfället förstod jag inte vad synen betydde. Under tider som gått har jag mer än en gång sagt till min hustru: ”jag ser inte klart”, ”jag ser något men jag ser ändå inte vad det är”. När vi sedan ropade till Herren om att få ljus över vår situation började vi ana vad det var fråga om. I den här vevan tog vi mera aktivt del av den undervisning om skeendet inom olika karismatiska sammanhang och den turbulens och oreda som rädde på olika håll. Vi kunde nu se och förstå att det vi hade varit med om i mitten av 1990-talet, ja även vid senare tillfällen, var osunt och direkt farligt. Min andliga klarsyn fanns inte där, mitt sinne hade förmörkats.



När ljuset kom så ledde det till syndanöd, ånger och omvändelse

När förståelsen och insikten kom fanns det bara en sak att göra: ”att fullständigt kapitulera inför Herren”. Ordet i 1 Petr 5:6 kom till mig:

”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.”

Vi fick ödmjuka oss under Guds mäktiga hand. Det var underbart. Vi ångrade våra onda gärningar och under tårar fick vi, i Herren Jesu Kristi namn, be om syndernas förlåtelse för vårt högmod och avfall. Vi avsade oss allt felaktigt som vi tagit emot både från ”trosundervisningen” och från ”Toronto-välsignelsen” och dess andeutgjutelse. Efter omvändelsen vill vi nu vandra i motsatt riktning.

Fysiska ögon kan botas genom en enkel operation

Onödig blindhet, exempelvis grå starr, kan botas med relativt enkla medel. I många delar av världen är miljoner människor onödigt blinda och kan botas genom enkla åtgärder, en enkel operation eller en tablett antibiotika.

Det är skönt att få ödmjuka sig

Bibelordet i 1 Petr 5:6 innehåller dels en uppmaning om att ”ödmjuka sig under Guds mäktiga hand” och dels ett löfte om man ”skall upphöjas när hans tid är inne”. Därför började jag ivrigt att söka Guds ansikte i hans Ord under många timmar i sträck, som blev till dagar och veckor. Då opererade Herren bort min ”andliga starr”. Det som var omöjligt för mig att klara av, var en enkel sak för Gud att utföra.

Jag söker Herren Jesus Kristus i Ordet av tre skäl;

- 1) Inte därför att jag önskar något särskilt av honom. Jag vill bara umgås kärleksfullt med min vän, som har gjort så oändligt mycket för mig, som har älskat mig, förlåtit mig mina synder, ännu en gång, och som vill mig gott.
- 2) Jag behöver bli förvandlad och vägen dit heter ”sinnets förnyelse”. Efter alla dessa år bland törnen och tistlar behöver jag ett sunt och förnyat tankeliv. Mina felaktiga tankebyggnader måste raseras och nya sunda tankebanor måste byggas upp.
- 3) Jag önskar också få mer insikt och förståelse av Ordet, som kan bli till hjälp för andra.



Mose ville se Herrens vägar medan Israels folk ville ha under och tecken

Under 40 års tid i öknen formades Mose av Herren sin Gud till en sund och stark ledare efter Guds hjärta. Efter allt det som Mose hade lärt sig och varit med om i Egyptens land, under en lång rad av år, behövde han en längre tidsperiod för sinnets förnyelse. Ja för honom tog det flera tiotals år. Felaktiga tankemönster, osunda reaktioner, snarstuckenhet och högmod var Gud tvungen att ta itu med. Syftet var att Mose skulle kunna bli den bärare av tunga bördor som Gud hade tänkt för honom.

Torontos ledarskap var inte intresserat av Herrens vägar

Det som utmärkte Torontos andeutgjutelse och som senare följdes av både Pensacola och Lakeland är att dess ledarskap ville se under, tecken och gärningar, precis som Ps 103:7 säger:

”Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.”

Det var inte Guds vägar som ledarskapet, i dessa tre sammanhang, ville se. Därför blev frukten (och fortsätter att bli) vad denna typ av träd kan erbjuda. Efter sin art! Frukten kan inte bli något annat. Dessa har hämtat sin inspiration från en osund källa. Därför har de fått vad den källan kan framkalla. De tecken och de under som människorna där har varit med om har inget samöre med den ende sanne Guden och hans källa.



Mose var enbart intresserad av Guds planer, hans vägar och hans eviga tankar. Han ville leva nära Herren och önskade inget högre än att se och förstå Guds vägar. Av bara farten så fick Mose, som bonus av Herren, se långt mera av hans gärningar än vad folket fick se.

Israels folk fick se många stora gärningar innan de lämnade Egyptens land. Under den 40-åriga ökenvandringen fick de också se vad Herrens arm förmådde. Folket fick vara med om enorma tecken och mäktiga under, precis som de ville. Men trots allt detta blev människornas hjärtan inte förvandlade. I 4 Mos. 14:20-38 läser vi om detta;

”20 Då sade HERREN: ”Jag förlåter dem enligt ditt ord. 21 Men så sant jag lever och så sant HERRENS härlighet uppfyller hela jorden: 22 Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som nu tio gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst, 23 av dem skall ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig skall få se det. 24 **Men i min tjänare Kaleb är en annan ande, och han har i allt följt mig.** Därför skall jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar skall ta det i besittning. 25 Men eftersom amalekiterna och kananeerna bor i dalen, så vänd er i morgon åt ett annat håll och tag vägen mot öknen åt Röda havet till.” 26 HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: 27 ”Hur länge skall denna onda menighet knota mot mig? Jag har hört hur Israels barn ständigt knotar mot mig. 28 Säg nu till dem: Så sant jag lever, säger HERREN, jag skall göra med er så som ni själva har sagt inför mig. 29 Här i öknen skall era döda kroppar falla, alla ni som har blivit inmönstrade, alla som är tjugo år eller äldre, eftersom ni har knotat mot mig. 30 **Ingen av er skall komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i, ingen utom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.** 31 Men era barn, som ni sade skulle bli fiendens byte, dem skall jag föra in där, och de skall lära känna det land som ni har förkastat. 32 Men era döda kroppar skall falla här i öknen. 33 Och era barn skall vara herdar i öknen i fyrtio år och få lida för er trolöshet, till dess att era döda kroppar förmultnat i öknen. 34 Så som ni under fyrtio dagar har bespejat landet, skall ni under fyrtio år - ett år för varje dag - bära på era synder. Ni skall då få erfara att jag har tagit min hand ifrån er. 35 Jag, HERREN, har talat. Jag skall i sanning göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen skall de omkomma, här skall de dö.” 36 De män som Mose hade sänt för att bespeja landet och som vid sin återkomst hade fått hela menigheten att knota mot honom genom att tala illa om landet, 37 ja, dessa män som hade talat illa om landet dog genom en hemsökelse, inför HERRENS ansikte. 38 **Av de män som hade gått ut för att bespeja landet överlevde endast Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son.**”

I stort sett alla, som var 20 år eller äldre när de lämnade Egypten, gick under i öknen. Bortåt två miljoner människor dog, trots allt underbart och övernaturligt som de hade fått vara med om. Av den äldre stammen var det endast Josua och Kaleb som fick komma in i löfteslandet. De hade nämligen en helt annan ande än folket i övrigt.

”Mose var enbart intresserad av Guds planer, hans vägar och hans eviga tankar”

Sven-Allan Johansson
2011-11-23